

# Nederlands oefenen 11

## Kleur in je leven !

Het gras is groen. De lucht is blauw of grijs. Mijn jas is paars en mijn fiets is bruin.  
En op de markt koop je gele paprika's en rode tomaten.  
Alles om ons heen heeft een kleur. Een saaie kleur of een felle kleur, een donkere  
kleur of een vrolijke kleur. Kleur maakt de wereld mooi!

Een Nederlandse schrijver schreef daar een heel kort gedicht over.  
Het heet 'De Ontdekking'. Op het plaatje hieronder kan je dit gedicht lezen.



Als je goed om  
je heen kijkt  
zie je dat  
alles  
gekleurd is.

door: K. Schippers

Schrijf iets op over **Kleur**.

Houd je van kleur? Heb je een lievelingskleur, een kleur die je het allermooist vindt?  
Zijn de kleuren in Nederland anders dan in jouw eigen land?

---

---

---



Ken je de keuren van de regenboog ?

- |        |   |
|--------|---|
| rood   |  |
| oranje |  |
| geel   |  |
| groen  |  |
| blauw  |  |
| indigo |  |
| violet |  |

## Invuloefening

*kleur - kleurloos – verkleurd – kleurtje – kleurrijk– kleurenfoto – kleurpotlood*

Je hebt in de zon een \_\_\_\_\_ gekregen.

Verlegen jongen kreeg een \_\_\_\_\_ van schrik.

Water heeft geen kleur, het is \_\_\_\_\_ .

Met \_\_\_\_\_ kan je mooie tekeningen maken.

Deze rode trui is in de was \_\_\_\_\_. Hij is roze geworden.

Wil jij een \_\_\_\_\_ maken van deze mooie bloem?

Hij reist over de hele wereld. Hij leidt een \_\_\_\_\_ leven.



# Songtekst Bougainville

Door: Bløf

[https://www.youtube.com/watch?v=KcY-6\\_2PxGI](https://www.youtube.com/watch?v=KcY-6_2PxGI)

Kleuren zijn kleuren

Dacht ik weleens

*heb ik een keer gedacht*

Er gebeurt niet veel mee in dit land

Door het glas in mijn hand

In het zuiden van Frankrijk

Zie ik opeens dat het licht zacht verandert

En het doet iets met mij

*het raakt me, ik vind het mooi*

Want de stand van de zon

*de zon staat hoog in de zomer*

Maakt van bougainville vuurwerk

*Bougainville is een plant*

Kleuren zijn kleuren

Denk ik weleens

Ze verdienen elkaar vroeg of laat

En terwijl ik maar praat

Op een zonnige berg

Weet ik opeens

Dat het licht mij verandert

En het doet iets met mij

En waar het om gaat

Want mijn hart weet waarom

Ik dit allemaal opmerk

*waarom ik het zie*

En de stand van de zon

Maakt van bougainville vuurwerk

Kleuren zijn kleuren

Denk ik wel eens

Ze verdienen elkaar

Vroeg of laat

Bougainville groeit in Frankrijk en Italië.

Bougainville is een Franse naam.



## Spreekwoorden met een kleur.

Groene vingers hebben.

Geen rode cent hebben.

Iets door een roze bril zien.

Het zwarte schaap zijn

De rode draad van een verhaal.

Staan te blauwbekken.

Zo groen als gras zijn.

Grijze haren van iets krijgen.

Iets zwart op wit zetten.

Iemand zwart maken.

Een gele kaart krijgen.

Weten hoe je planten goed verzorgt.

Helemaal geen geld meer hebben.

Geloven dat het goed zal gaan.

Altijd de schuld krijgen.

Het belangrijkste van het verhaal.

Wachten in de kou.

Heel weinig ervaring hebben, erg jong zijn.

Veel zorgen over iets hebben.

Een afspraak opschrijven.

Lelijke dingen over iemand zeggen.

Een waarschuwing krijgen.

## Kleur in de keuken

Noem alle gekleurde vruchten en groenten die je kan bedenken.

Je kunt de platen over groente en over klein fruit daar bij gebruiken.

Rood: \_\_\_\_\_

Geel: \_\_\_\_\_

Groen: \_\_\_\_\_

Oranje: \_\_\_\_\_

Paars: \_\_\_\_\_

## Wat is jouw lievelingskleur?

\_\_\_\_\_

## Hoe geef jij kleur aan je leven.

Kleur geven aan je leven betekent ook: fijne dingen doen. Muziek maken of luisteren, koken voor vrienden en familie, je huis mooi inrichten, speciale kleren dragen.

Schrijf een paar zinnen.

---

---

---

---

## Leestekst Institutioneel Racisme

Bron: Nu.nl

### Onderzoek naar institutioneel racisme in Nederland

Heeft je huidskleur of het land waar je ouders vandaan komen invloed op hoe het gaat als je naar een baan of woning zoekt of wanneer je moet stoppen voor de politie? Hoe gaat dat dan? Daar is onderzoek naar gedaan.

### Werk zoeken in Nederland

Als je achternaam Janssen of De Vries is, dan heb je een grotere kans dat je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek dan wanneer je Çelik of Demir heet.

De onderzoekers verstuurden vierduizend fictieve sollicitatiebrieven.

De sollicitanten met een migratieachtergrond ontvingen minder positieve reacties dan vergelijkbare sollicitanten zonder migratieachtergrond. Ze worden minder vaak uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

### Een huis zoeken

Uit onderzoek blijkt ook dat mensen met een migratieachtergrond een kleinere kans hebben om een huurhuis te vinden. Ze worden minder vaak uitgenodigd om naar het huis te komen kijken.

### Contact met politie

Uit onderzoek van dit jaar blijkt dat Nederlanders met een Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse achtergrond het gevoel hebben dat de politie ze beter in de gaten houdt dan andere Nederlanders.

Onderzoek uit 2016 laat zien dat de politie Nederlanders met een migratieachtergrond echt vaker controleert.

## Moeilijke woorden

institutioneel racisme	discriminatie door het systeem, door organisaties
een minder grote kans	het gebeurt minder snel
sollicitatiegesprek	gesprek om te vertellen waarom je daar wil werken
fictieve brieven	geen echte sollicitatiebrieven, alleen voor het onderzoek
vergelijkbaar	met dezelfde opleiding en ervaring
in de gaten houden	controleren of er niets fout gaat, is die auto wel van jou?

## Wat vind jij hier van? Heb jij zoiets wel eens meegemaakt ?

---

---

---

---

---

## Kleur aan de stad

### Van: Snelle

### 3 steden: Amsterdam, Utrecht en Rotterdam

Aan de Amstel, het Museumplein  
't Vondel of Sarphati  
Ik weet niet wat het is, maar  
Deze stad die heeft iets magisch  
We lopen door het hart van deze stad  
In de lente  
Zonder dat ik denk aan ons  
Het gaat niet

Amsterdam

*als in een sprookje*  
*het hart van de stad = het centrum*

Als ik door de straten loop  
Ze niet naast me loopt  
Is het anders dan voorheen  
Lief, wie had dit gedacht  
Het is wit en zwart  
We zijn helemaal alleen

*voorheen = vroeger*

En zij geeft kleur

Aan de stad  
En heb geen idee  
Wat er met mij gebeurt  
Als ze lacht  
Ik mis kleur  
Aan de stad  
Zonder haar  
Zonder haar  
Op straat  
Van de stad

*alles is minder mooi zonder haar*

Het maakt niet uit  
Niet uit waar  
'k Zie haar  
Op de terrassen aan het Neude  
Bij de Dom en aan de grachten  
Ik weet niet wat het is, maar  
Ook deze stad is prachtig  
Maar telkens als ik loop  
Door deze stad ergens in mei  
Loopt ze in gedachte steeds voorbij

Utrecht

Als ik door de straten loop  
Ze niet naast me loopt  
Is het anders dan voorheen  
Lief, wie had dit gedacht  
Het is wit en zwart  
We zijn helemaal alleen

En zij geeft kleur etc.

Maakt niet uit  
Niet uit waar  
Ik mis haar  
Bij de Witte de With, de Erasmusbrug  
Het Park en in Ahoy  
Ik weet niet wat het is, maar  
Deze stad, wat is ie mooi  
Maar telkens als ik loop  
Door deze stad hier in april  
Is zij nog steeds alles wat ik wil

Rotterdam

Zij geeft kleur etc.

**Tot volgende week!**

Bibliotheek *plus*  
Centrum voor kunst  
en cultuur

